

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U onzer. (Lit.)



Bid voor de zielerust

van Mijnheer

FLORIMOND VAN ACHTER

echtgenoot van Mevrouw

IRMA BAUWENS

geboren te Nederbrakel op 29 October 1890,
en er godvruchtig overleden de 14 Juli 1953.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van de H. Hartbond.



Heer wie zal er in uw Huis wonen? Die in
gerechtigheid heeft gewandeld en zonder smet
is heengegaan. (Sp 108 1)

Zo was het leven van deze dierbare overle-
dene: eenvoudig en rechtschapen leidde hij een
leven vol van werkzaamheid, plichtbesef en le-
vendig geloof. Boven alles was hij een voorbeel-
dige echtgenoot en goede huisvader. Zonder
twijfel heeft dan ook nu reeds de stem des
Heren tot Hem weerklonken; Wel, gij goede en
getrouwe dienaar, tred binnen in de vreugde
uws Heren.

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods
hand en de foltering der dood zal hen niet
raken.

Dierbare Echtgenote, beminde Kinderen, het
was mij een groot genoegen bij U te zijn en
met U samen te leven. Ik dank U voor al de
genegenheid en beste zorgen welke gij mij hebt
betoond. Aangezien gij mij zo lief hadt op aar-
de, vergeet mij niet na mijne dood. Bidt daar-
om veel voor mij, vaart allen wel en leeft
schoon, braaf, deugdzaam en kristelijk. Dat

God U zegene en beware! Tot weerziens hier-
namaals in eeuwige blijdschap

Barmhartige Jezus, geef hem de Eeuwige Rust.

De 4 akten a. u. b.



De Familiën VAN ACHTER, DE
RUYVER, BAUWENS, ROSCAM;

Bedanken U oprecht voor
de blijken van innige deel-
neming.

Nederbrakel Druk. We. O. Surdiacourt