

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mijnheer

Eugeen Van Achter

echtgenoot van Mevrouw

Louise DE VLEESCHAUWER.

Geboren te Nederbrakel, op 24 Mei 1892 en godvruchtig overleden te Gent, op 4 October 1953, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Oud-Strijder - Invalid van de Oorlog 1914-1918

Ridder in de Kroonorde met Zwaarden.

Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden.

Vuurkruis - IJzerkruis en Oorlogskruis met palm.

In de jonge jaren droomt men zich het leven schoon en kan men er moeilijk aan denken dat het eens, vroeg of laat, maar zeker, een einde zal nemen. Jaar na jaar gaat voorbij, het ene volgt het andere op en men ondervindt dat het werkelijke leven wel niet zo aantrekkelijk is als men het zich had gedroomd. Wat men nastreeft kan men dikwijls niet bereiken. Een beproeving haalt een streep door menselijke berekeningen.

De duurzame overledene is plots in 't verschiep komen te staan van een nakend einde. Hij heeft zijn lot aanvaard en O. L. Heer kunnen bedanken dat hij dagen te voren heeft mogen weten dat hij door O. L. Heer zou geroepen worden. De achting van de mensen welke hij genoot staat er borg voor dat hij bij de Heer veel verdiensten zal hebben. Vier jaar van zijn schone jonge leven heeft hij geofferd voor het welzijn van het Vaderland. Hij heeft recht op eenieders hulde en dankbaarheid.

Duurbare echtgenote, ik laat U alleen. Blijf moed hebben, veel moed want voor U gaat het leven verder. Ik dank U voor alle goede zorgen, voor uw droefheid, voor uw tranen, maar weet toch door uw tranen heen mij in uw gebeden te gedenken want eens komt de dag der hervereniging voor altijd.

Mijn duurzame oude Vader, Broer en Zuster, ik ben U voorgegaan naar de eeuwigheid, Weest mij steeds indachtig in uw gebeden. Het zal U een troost zijn door uw gebed nog iets voor mij te kunnen doen.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Mevrouw Eugeen VAN ACHTER, geboren Louise DE VLEESCHAUWER ;

Mijnheer Hector VAN ACHTER ;

zijn vader.
De familiën VAN ACHTER, DE VLEESCHAUWER, VAN NIEUWENHOVE, ROOS,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
in hun rouw, en danken U hiervoor.