

Het is zoet te sterven, als men wel geleefd heeft.  
(H. Augustinus).

†

ZALIGE GEDACHTENIS

aan

## CORALIE-MARIE VAN ACHTER

geboren te Nederbrakel, op 10 september 1879,  
en er godvruchtig overleden op 14 december 1960,  
gesterkt door de laatste H.H. Gerechten.

Wanneer Hij haar wenkte, is zij meegegaan, stil, maar niet onvoorbereid. Want opvoeden, dienen, offeren, is een voorbereiding en was voor haar de essentie van haar bestaan. Waar het leven toesloeg en kwetste, beurde zij op en heelde zij; met de sterkte van haar wil en de wonderlijke kracht van haar vrouwenhanden bouwde zij rondom zich een gezin op en versaaagde niet, vóór zij de haren zo geestelijk als materieel veilig wist. Het oordeel der mensen deerde haar weinig want haar diep geloof aanvaardde maar één Rechter. Hij oordele, of zij de lamp brandend hield.

Lieve zuster, ik vervoeg onze ouders, onze broers en de vele verwanten die mij voorgingen. Maar ons gezin is er nog; het is gegroeid en uitgezwermd. Blijf jij de band tussen ouderen en jongeren. Heb dank voor de zorgen, waarmee je mij omringde.

Jullie die ik nog steeds mijn kinderen noem, wijdt af en toe een gesprek maar vaak een vrome gedachte aan mij. Zo zal ik jullie bestendig rondom mij weten.

Beste verwanten en trouwe vrienden, jullie weten wat onze betrekkingen voor mij betekenden. Om die blijken van genegenheid dank ik jullie.

Bidt allen voor mij en tot weerziens hiernamaals.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 434.70



Mejuffrouw Irène VAN ACHTER,  
De Families VAN ACHTER en EECK-  
HOUT,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.