



Door dit vroom aandenken vragen wij een gebed
voor de zielerust van mejuffrouw

BERTHA VAN ACHTER

geboren te Nederbrakel, op 27 maart 1901,
en godvruchtig overleden te Brakel,
op 31 juli 1973,
voorzien van het H. Sakrament der zieken.

Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij
gelooft zal leven, ook al is hij gestorven en ieder
die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet
sterven. (Woord van de Heer).

Aan uw gelovigen, Heer, wordt het leven niet ont-
nomen, maar het wordt in een beter veranderd;
terwijl hun aardse woning in puin vervalt, wordt
hun in de hemel een eeuwige verblijfplaats voor-
bereid. (Mis van de overledene).

Wij zijn bedroefd om haar heengaan maar troosten
ons met de gedachte dat de Heer, die trouw zijn
beloften vervult, aan onze dierbare overledene de
beloning zal schenken welke hij beloofd heeft aan
degenen die in Hem geloven en Hem oprecht be-
minnen.

Ons vroom gebed bevele haar ziel aan bij de Heer.
Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families VAN ACHTER,
DE VOS,
danken voor uw blijken van deelneming.

Drukk. De Ruyver. Brakel - Tel 434.70