

„Ik ben de Verrijzenis en het Leven“ (Evang.)



**BID GOD VOOR DE ZIEL**

van

**De Heer Albert VAN ACHTER**

echtgenoot van

**Mevrouw Magdalena DEDRIE**

geboren te Nederbrakel, op 16 mei 1908 en god-  
vruchtig overleden te Dilbeek, op 12 oktober 1973,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De macht en de sterkte vermogen niets tegen  
de dood, en voor iedereen van ons heeft God  
een dag vastgesteld, die vroeg of laat komen zal,  
dat zijn H. Wil geschiede.

Heer, ons hart is verbrijzeld door de slag die  
ons getroffen heeft, maar Gij zijt onze Vader, han-  
del met ons volgens uw welbehagen, want wij  
weten dat gij ons bemint.

Dierbare echtgenote en kinderen, blijf me in uw  
gebeden indachtig, eens zien we elkaar terug, dat  
weze uw troost in de beproeving die mijn droevig  
heengaan voor u heeft teweeggebracht.

*H. Hart van Jezus, ik betrouw op U ! 300 d. afl.*

Drukkerij Em. Tiebout Dilbeek

De families VAN ACHTER,

DEDRIE,

DE VOS,

MAESEN,

danken U van harte voor uw gebeden  
en blijken van deelneming in hun rouw.