

Geloofd zij Jezus Kristus.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER**

**Albert VAN ACHTER**

echtgenoot van Mevrouw

**Angèle DE CUBBER,**

geboren te Nederbrakel op 26 mei 1903 en  
godvruchtig oveleden in de St.-Franciscuskli-  
niek te Brakel-Opbrakel op 25 september 1974,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

Een goed mens is uit dit aardse leven  
heengegaan terug naar zijn Schepper.

Hij was verstandig en blijmoedig, rijk aan  
doorzicht in het uitvoeren van zijn werk.

Gesneden uit één stuk kon iedereen op  
hem betrouwen en steunen. Hoe dikwijls  
reikte hij niet, meestal ongevraagd, de hel-  
pende hand aan familieleden en bekenden.  
Gans zijn leven heeft hij vol vlijt en vaar-  
digheid gebouwd met mortel en steen tot  
het ogenblik waarop hij met zijn vrouw een  
vredige gezellige rust mocht genieten. Van  
dan af leefde hij totaal voor zijn echtgenote,  
zijn kinderen en kleinkinderen.

Plots werd dit intiem geluk afgebroken.  
Moge zijn rust omgezet worden in een eeu-  
wige rust en een diepe vrede bij God.

Wij wachten biddend, tot wij hem weer-  
zien bij het ontwaken in de hemel. Ver-  
enigd met de heiligen in de hemel, bidden  
wij met Kristus tot de Vader, dat Hij hem  
moge opnemen en voeren « ten paradijze ».

Namis : 10 oktober om 19 u.30.

De families VAN ACHTER, MODDE,  
DE CUBBER, DE VOS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel