

Gelukkig zijn zij allen  
die, hemelwaarts genood,  
in Vaders handen vallen  
en leven, na de dood.

G. Gezelle.

†

TOT VROME GEDACHTENIS AAN  
MEVROUW

**Maria Julia VALLEZ**

**Weduwe van de Heer  
August VALLEZ**

Zij werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize op  
21 mei 1883. Zij overleed er godvruchtig op 6 no-  
vember 1974, gesterkt door de H.H. Sakramen-  
der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Op deze herfstdag na Allerzielen brengen wij  
een deugdzaam vrouwke naar haar laatste rust-  
plaats, te midden in de weelde der stervende  
chrysanthen.

Hoe schoon toch, Heer, hebt Gij voor haar die  
laatste tocht geschikt. Niet eens een volle dag  
voor dat Gij haar haast pijnloos tot U riept,  
mocht zij volledig klaar bewust nog eens haar  
graag ontvangen "hoogdag" krijgen. Toen hebt  
Gij haar meteen de diepe troost geschonken, die  
de heilige zalving aan zieken en bejaarden ge-  
ven wil. Haar reeds zo lang gedoofde ogen kon-  
den het gebeuren wel niet volgen, maar toch was  
zij er bij met heel haar hart, terwijl zij vol in-  
stemming medeknikte bij ieder uitgesproken  
woord. En dankbaar blij om dit voor haar zo  
echt begeerd moment, was zij nu helemaal be-

reid voor deze grote reis naar U.

Denise en André, mijn beste familieleden alle-  
maal, hoe dank ik u van harte, omdat gij allen  
zonder onderscheid zo goed uw beste hebt ge-  
daan om mij te helpen en voor mij te zorgen in  
mijn hulpeloze jaren. Honderdvoudig moge de  
Heer het u vergelden. Vaar allen wel, en denk  
nog eens terug aan mij en aan mijn goede man  
tijdens het vieren van de H. Mis tot onze nage-  
dachtenis.



De families VALLEZ,  
VALLEZ,  
VAN OUDENHOVE  
en  
VAN DEN BOSSCHE.

danken U oprecht voor uw gebed  
en voor uw blijk van kristelijk  
medeleven.

---

Uitg. M. Galle-De Roeck, Steenhuize.