

Zalig zijn zij die zuiver van harte zijn, want zij zullen God zien.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### Marie-Adeline Vallez

dochter van wijlen Mijnheer en Mevrouw

**Charles-Louis en Seraphina Vanden Bossche**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, den 17 November 1882 en er overleden, den 22 Januari 1946, voorzien van de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk

*Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.*

Mijn roem is deze : de getuigenis van mijn geweten dat ik in eenvoudigheid des harten en oprechtheid Gods geleefd heb. Cor. I, 12.

O, welk een vertrouwen heeft de mensch in zijn stervensuur als geene gehechtheid aan iets hem op de wereld terughoudt. N. K.

De zielen die 't H. Hart van Jezus vereeren, vinden een veilige schuilplaats in zijn Hart tijdens hun leven, maar vooral in het doodsuur.

Gel. Marg. Maria.

Van mijne jonge jaren af heb ik u bemind, o Maria, en hoe gelukkig ben ik nu uw weg gevolgd te hebben.

Teerbemide broeder, onze scheiding is maar tijdelijk, welhaast zullen wij elkander weerzien om eeuwig gelukkig te blijven.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde!

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

R. I. P.

Uitg. Hyp. De Croo, Steenhuize.

De familien VALLEZ, VAN DEN BOSSCHE  
en HENDRICKX.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.