

Zie, mijn lijden is in vreugde verkeerd . . .  
(Is. 38, 17)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER

**ANDRÉ VALEPIJN**

echtgenoot van **Mevrouw**  
**ANNA VANDENDRIESSCHE**

geboren te Etikhove op 21 juli 1933 en overleden te Gent, op 9 oktober 1973, gesterkt door de sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Het leven van een mens is als een rook die voorbijgaat, een schaduw in de tijd. Hoe diep treft dit wanneer een jong mens aan de genegenheid van zijn gezin en aan de rijkdom van het leven wordt ontnomen.

Hier kunnen we niets anders dan ootmoedig het hoofd buigen en Gods wilsbeschikking aanvaarden. Laten we voor dit beproefde gezin bidden om geloof en sterkte, want alleen de gelovige mens kan deze slagen met moed verduren.

De overledene was een goed echtgenoot, een liefhebbende vader, die steeds voor het welzijn der zijnen naar beste inzicht bezorgd was. Beproeving en lijden worden hem niet gespaard, geduldig heeft hij alles gedragen. We mogen dan vertrouwwol verwachten

dat God zijn loon zal geven aan hem die de beproeving doorstaan heeft.

Duurbare echtgenote, ik dank u voor de genegenheid waarmee ge me hebt omringd, voor de zorgen en de tederheid tijdens mijn ziekte. Naar menselijk oordeel word ik te vroeg van u weggenomen, maar Gods wil geschiede. Mijn kinderen, mijn hart breekt, nu ik u als wezen moet achterlaten. God zegene en beware u. Bidt voor mij, samen met mijn vrienden en kennissen, en vergeet mij niet.

---

Voor de bliken van genegenheid die we mochten ondervinden, danken wij van harte.

Mevrouw André VALEPIJN, geboren Anna VANDENDRIESSCHE,

Mejuffrouw Annette VALEPIJN,  
De jonge Heer Jean-Paul VALEPIJN,  
De jonge Heer Dirk VALEPIJN,  
De jonge Heer Rudy VALEPIJN,  
Mejuffrouw Ann VALEPIJN,

De Heer en Mevrouw Henri VALEPIJN-JANSSENS,

Mevrouw Jules VANDENDRIESSCHE-THIENPONT,

De Families VALEPIJN, JANSSENS, VANDENDRIESSCHE en THIENPONT,

---

Roger DE VOS