

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Joseph, Florent VAGENHENDE

echtgenoot van

Mevrouw Maria VAN DEN DRIESSCHE.

Geboren te Strijpen op 10 december 1905 en overleden in het Instituut Dr. Guislain te Gent op 5 april 1984, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

—
Niemand heeft eigen levensloop in handen, niemand weet hoe en wanneer hij deze aarde zal verlaten.

Voor onze dierbare overledene is nu het afscheid van het aardse gekomen, het afsluiten van een leven met gelukkige dagen, maar ook met harde perioden.

Als kind heeft hij de harde tijden van het begin dezer eeuw gekend en in de ellende rond de tweede wereldoorlog zijn kinderen moeten grootbrengen. Een pijn die voor een ouder nooit voorbij gaat is eigen kinderen zien voorgaan in de dood. Een langdurige ziekte kwam zijn leven afsluiten.

Stil en onverwacht kwam voor hem het bevrijdende woord van de Heer « Kom laten we oversteken naar de andere kant ».

Nu we van hem hier op aarde afscheid nemen willen we het biddend doen met de woorden van de liturgie :

« Ten Paradijze geleiden u de engelen.

Dat bij uw aankomst u begroeten mogen de martelaren.

Zij geleiden u tot in de hemelstad Jeruzalem.

Moge 't koor der engelen u met vreugde ontvangen.

En als Lazarus, de arme van weleer, zult gij voor eeuwig in het land van vrede zijn ».

De families

VAGENHENDE, VAN DEN DRIESSCHE,
DE LOOZE, VAN HAESEVELDE,

danken U voor de blijken van deelneming.

—
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen-Crematies RAUOL, Brakel