

« Eén ding vraag ik de Heer : dat ik in Gods Huis mag wonen en daar voor eeuwig leven ». Ps. 27

†

Vroom aandenken aan
de Heer

Frans VAERNEWIJCK

geboren te Elst op 5 mei 1909 en godvruchtig overleden in de St.-Vincentiuskliniek te Gent op 14 september 1978, gesterkt door de Heer Jezus Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Lid van de K.B.G.

Oudstrijder 1940-1945 - vereremerkt met de Herinneringsmadaille 1940-1945 en de Medalie van Militair Srijder 1940-1945.

De dierbare overledene was een eenvoudig man, onbekend bij de groten der aarde. Een van die vele mensen die niets speciaals gepresteerd hebben, maar stil en bescheiden hun eenzame weg door het leven gaan, werkzaam en gelovig.

Hij was een trouw kerkganger zijn leven lang, een voorbeeldig kristen, die de tegenheden van het leven aan

de lijve heeft ondervonden. Gedurende zijn ziekte was hij nog meer vereenzaamd en zijn krachten namen geleidelijk af. Een heelkundig ingrijpen heeft uiteindelijk geen uitkomst gebracht.

De barmhartige God, die houdt van de eenvoudigen en de kleiner der aarde, wacht hem nu op in het hemels Vaderhuis. Daar is geen lijden meer, geen smart, geen pijn, geen traan.

Beste familie, met dankbaarheid in het hart, omwille van uw kommer en goede zorgen, neem ik afscheid van U. Ik blijf U gedenken in mijn gebedden en vraag de goede God dat Hij het U éénmaal mag lonen.

Om uw blijken van deelneming in de rouw danken U oprecht :

de families VAERNEWIJCK,
DE BREMME, LOTERMAN.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel