

Gelukkig zij die leeft en sterft onder de bescherming van Maria. (H. Jo. Damascusus)



VROOM AANDENKEN
AAN JUFFROUW

Catharina VAERNEWIJCK

dochter van Domien en Theresia GHYS

Geboren te Elst op 13 april 1862 en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 19 augustus 1956, bediend van de HH. Sacramenten en de pauselijke zegen.

Zij was lid van de Congregatie en van de Confrerie van het H. Hart.

Dit is onze roem, de getuigenis van ons weten, dat wij in eenvoud des harten en in oprechtheid Gods en niet in menselijke wijsheid, maar in Gods genade hebben geloofd op aarde.
(2 Cor. 1,12)

Wat deze dierbare overledene kenmerkte, was haar opgeruimd gemoed, haar eenvoudige omgang en haar kinderlijk betrouwen op de goddelijke Voorzienigheid. In de vervulling van haar dagelijkse bezigheden, voelde zij zich tevreden en gelukkig. Haar liefde tot de Hemelmoeder was innig en gemeend. Zolang haar krachten het toelieten is zij steeds een oppassende congreganiste geweest en heeft zij nauwkeurig haar christelijke plichten volbracht. Met kalme overgave aan Gods H. Wil en met stichtende gevoelens van godsvrucht heeft zij de laatste HH. Sacramenten ontvangen, overtuigd als zij was dat haar afsterven slechts een overgang zou zijn naar een beter en eeuwig leven.

Beminde neef, alles wat ik voor U deed heb ik gedaan met toewijding en genegenheid, nu zeg ik U vaarwel en tot weerzien. Wil intussen mijne ziel gedenken in uw gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)
Zoet hart van Maria, wees mijn toevlucht.
(100 d. afl.)

Mijnheer Frans VAERNEWIJCK

Mijnheer Cesar VAERNEWIJCK

De familiën VAERNEWIJCK, GHYS, LOTERMAN,
DE VOS en DE BREMME bedanken U voor de
gebeden en de deelneming in hun rouw.

Uitg. Thomas M., Michelbeke.