

Om in uw herinnering te bewaren  
de ziel van de heer

**UYTTERSROT PROSPER**

weduwnaar van mevrouw

**Louisa JANSSENS**

geboren te Welle, 1 september 1912 en  
godvruchtig overleden in het Akademisch  
Ziekenhuis te Gent, 3 maart 1975, voor-  
zien van de sacramenten der zieken.

Opgeëiste 1940-45

Met de dood van Prosper is een wijs  
en eenvoudig man uit ons midden heen-  
gegaan; maar wat hij was en gedaan  
heeft zal als een dierbaar pand onder ons  
blijven voortleven.

Hij was een goede echtgenoot en vader ;  
hij leerde hen de waarde van het leven en  
de plicht zich in te zetten. Hij was bewust  
dat God zelf aan de mens het zijn en het  
kunnen geeft en hij was er Hem ook dank-  
baar om, zo bleef hij eenvoudig en  
nederig.

Lieve kinderen, schoonkinderen en klein-  
kinderen, gij waart mijn trots en mijn  
vreugde en ik voelde mij gelukkig omdat  
ik mocht ondervinden dat u dankbaar  
waart en vol zorg voor mij. Heb dank.

De families Uyttersrot, Janssens, Raes  
en Van Brempt, danken U voor de blijken  
van deelneming.

Begr. Van Der Poorten - Denderleeuw