

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Maurits UYTTERSROT

echtgenoot van mevrouw

Norma VAN DEN BERGHE

geboren te Aalst op 3 oktober 1940 en er overleden op 20 augustus 1974.

Hij was een rechtvaardige en goede man, een trouwe echtgenoot en liefdevolle vader. Naast zijn gezin voor het welke hij zich inzette in volle overgave, zullen velen hem blijven gedenken om zijn vriendschap en dienstbaarheid.

Ons gebed gaat naar U God, die Vader zijt van alle mensen hier op deze wereld. Gij zijt barmhartig en genadig en wilt dat alle mensen zalig worden. Wij doen een beroep op uw goedertierenheid en vragen dat Gij uw dienaar die uit deze wereld is heengegaan, laat delen in de eeuwige zaligheid op voorspraak van de Heilige Maria, altijd Maagd en van al uw heiligen.

Beminde echtgenote, zoon, ouders, schoonmoeder, familieleden en vrienden, we voelen het allen aan dat we ons moeten terugvinden in het ontfermend hart van God alleen. Immers, het geheim van 's mensen geluk is geborgen in de Heer; en wat de

mens aanziet als schade en verlies, kan hoogste goed zijn. Moge onze onderlinge liefde steeds blijven onze ware vreugde en zekere hoop op een gelukkig wederzien. Vaarwel en wil me steeds gedenken in uw gebeden.

De families UYTTERSROT, VAN DEN BERGHE,
DE COCK en VAN HOREBEKE,

danken U van harte voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Begr. A. Bruyland-Bogaert, Moorselbaan 32 Aalst

Tel. 053 / 7010 47

Drukk. St.-Maarten, Erpe. Tel. 21 83 80