

Wie in Mij geloofd, sterft niet in eeuwigheid. Jo. 11. 26.

De Vader heeft tot de vreugde van Zijn hemel-
huis teruggeroepen de ziel van zijn trouwe
dienares

Mevrouw

Maria, Josepha, Joanna, Gerardina

UYTTERSROT

weduwe van de Heer

Leo VAN BOSSUYT

geboren te Denderbelle op 9 januari 1895 en in
volle overgave aan Gods Wil stichtend in de
Heer ontslapen te Gent op 9 februari 1972,
gesterkt door het sakrament van de zieken en
de apostolische zegen.

De vele pijnlijke omstandigheden van haar leven hadden
Mama hard en inwendig opstandig gemaakt. Daar heeft
ze wellicht de kracht gehaald om te blijven geloven in het
leven en de juiste waarde van allen en alles zo nauwkeu-
rig te benaderen. Ze hield van de eenvoud en was oprecht
in haar spreken, doen en laten.

Ze had een voortdurende belangstelling voor alles wat
zich in haar leefwereld afspeelde en zo heeft ze aan allen,
die haar mochten ontmoeten, de liefde meegegeven voor
God vooral waar Hij Zich toonde in de eenvoudige men-
sen en de alledaagse dingen.

Ze voelde zich verder leven in haar kinderen en zelfs op
gevorderde leeftijd was ze nog om alles bekommerd : ze

volgde elk kind in de blijde en moeilijke ogenblikken van
hun dagdagelijks bestaan. Op alles wist ze raad, we waren
altijd welkom. Met een onbeschrijfelijke belangstelling
spoorde ze haar kleinkinderen aan en had altijd voor hen
die kleine attentie over, waardoor steeds weer opnieuw
een vonk van genegenheid oversprong naar een kinderhart.

Op haar ziekbed heeft ze tot het laatste gestreden voor het
leven dat haar zo dierbaar was. Ze had zich nooit gegeven
en nu wilde ze ook niet bezwijken. Zij voelde er zich nog
zo nodig, wij konden ze nog niet missen.

Maar allen, die haar echt hebben gekend, geloven met
haar dat ze, over de dood heen, verder leeft. Het is geen
vaarwel maar een blij tot weerziens !

Heer en Mevrouw Leo VAN BOSSUYT-UYTTENHOVE
Peter en Hans,

Eerwaarde Heer Jozef VAN BOSSUYT,
Juffrouw Elisabeth VAN BOSSUYT,
Juffrouw Theresa VAN BOSSUYT,

Heer en Mevrouw Omer VAN BOSSUYT-DHOORE,
Klaar, Bart en Marleen,

De families VAN BOSSUYT, UYTTERSROT
SCHEVENELS en BEECKMAN,

danken U zeer oprecht voor de gebeden
en de bliken van diep medevoelen.

.....
Vercruyssen - Gent