

• Onschatbare verdiensten bij den Heer, hebben zij, die zorg droegen over de opvoeding van hun kinderen. •
St Hieronymus

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Octavie Uyterschout

Weduwe van Mijnheer

Raymond D'HAENENS

geboren te Nederboelare 15 December 1859 en godvruchtig in den Heer overleden te Delftinge, 3 Juni 1949, voorzien van al de genademiddelen onzer Moeder d' H. Kerk. Lid van alle godvruchtige genootschappen.

De voortreffelijkheid van dit eenvoudig maar toch zo voorbeeldig leven, ligt niet zo zeer in den uitzonderlijken en gezegenden ouderdom die zij bereiken mocht, dan wel in de manier waarop ze ieder van haar dagen met hemelse aanwinst heeft weten te verrijken. Geen ogenblik heeft zij verloren voor haar eeuwigheid, want elken stond was vervuld door arbeid en zorg, door gebed en vertrouwen. Vroegtijdig weduwe, rustte op haar schouders alleen, de last voor de opvoeding van een talrijk gezin. Maar sterk in het geloof en onwankelbaar in het Godsbetrouwen, heeft zij al haar kinderen tot vrome christenen en plichtbewuste mensen mogen opleiden. God alleen weet hoe menigmaal, zij totdat inzicht haar onophoudende gebeden heeft gestort God alleen weet hoe dikwijls in haar leven, zij den weg van huis naar de kerk heeft afgelegd, als een dagelijkse bedevaart om de hulp en den zegen van hierboven, Voor zover

een aards geluk bestaat, heeft zij dat geluk gekend, in de verkleefdheid, de aanhankelijkheid, waarmee kinderen en kleinkinderen haar bejegenden. Het voorbeeld van zulk een moeder is voor hen de hoogste levensweldaad geweest.

Jezus, Maria, Jozef, onder Uw bescherming ontslaap ik in vrede.



De Families Uyterschout ;

D'Haenens :

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.

Drukk. Pieraert, Geeraardsbergen