

De zielen der rechtschapenen zijn in Gods hand,
en de foltering van de dood zal hen niet treffen. In de
ogen der dwazen schenen zij te sterven. Zij zijn ech-
ter in vrede. (Wijshheid, 3:1-3)



Bid voor het eeuwig geluk

van Mijnheer

UYTTERSCHAUT Hector

weduwnaar van Mevrouw

CILDOM Clémence

geboren te St Maria-Oudenhove op 17 maart 1876
en er overleden op 8 augustus 1962,
in extremis voorzien van Gods genademiddelen.



„Zo het aardse leven, zo het eeuwig leven van
een mens”.

Hoe God het hiernamaals ook heeft voorbeschikt,
het stelt ons gerust als we aan Hector denken. Hij
was een man met het hart op de rechte plaats, als
huisvader in alles een voorbeeld en een opvoeder
voor zijn kinderen ; in dienst van de kerk : door zijn
hele houding een wegwijzer naar God, iemand die
eerbied afdwong voor het Huis van God. Wanneer
langzaam in hem de krachten van het jonge leven
weggleden, ging God hem ook, omdat Hij hem lief
had, grotere eisen stellen. En hoe heeft hij er flink
aan beantwoord! Op het ogenblik dat hij er meest
nood aan kreeg riep de Heer zijn echtgenote van hem
weg. Zelf liet de ziekte hem niet meer los. Maar ge-
laten als de man Job uit het Schriftverhaal, wachtte
hij rustig, omdat hij op de Heer alleen zijn hele hoop
vestigde. Hij wil ons leren, nu hij van ons is heenge-
gaan, dat we toch niet alles van het leven moeten
verwachten, maar ook dat het leven niet gebroken is
door het overlijden van een geliefde. Integendeel zo-
als in zijn leven is die beproeving van dag tot dag
meer gelouterd geworden.

Nu, op het ogenblik dat hij rijp was voor het
nieuwe leven, heeft hij de armen opengespreid ten
teken van overgave en is hij heengegaan.

In deze dagen, wanneer wij aan Hector terug
denken, vragen wij aan de Heer hem genadig in zijn
Rijk te willen aanvaarden :

„Betoon, o Heer, Uw barmhartigheid aan Uw die-
enaar Hector. Straf hem niet voor wat hij misdeed, hij,
die Uwen Wil verlangde te volbrengen. Op aarde
verbond het waar geloof hem met de schare van de
gelovigen. Laat dan in Uw erbarming toe dat hij hier
boven op dezelfde wijze met de koren der Engelen
verenigd worde. Door Kristus onze Heer.”

(Liturgie der overledenen)



Voor uw kristelijk medevoelen maar vooral
voor uw gebed tot zielerust van de dierbare
overledene danken U

de families UYTTERSCHAUT, CILDOM,
VAN DER HAEGEN.

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, M.-Oud.