

Ik geloof de verrijzenis van het vlees en het eeuwig leven.

Symbolum.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

VICTOR UYTTERHAEGEN

weduwnaar van Mevrouw

ISALIE SAELENS

geboren te Velzeke, de 23 mei 1875 en godvruchtig
overleden te Zottegem, de 2 juni 1959,

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Hij was een man van vurig geloof, sterk verkleefd aan de godsdienst, die zonder menselijk opzicht belijdenis van zijn geloof aflegde, en stipt de geboden van God en zijn H. Kerk onderhield. Hij was een bezorgde en voorbeeldige huisvader, die aan zijn kinderen voorbeelden van christelijke deugden heeft achtergelaten.

Zalig de doden die in de Heer sterven, van nu af zullen ze rusten van hun arbeid want hun werken volgen hen op.

Ap. 14, 12.

Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven verwisseld, niet weggenomen, en nadat het huis van dit aardse verblijf is ontbonden, wordt in de Hemel een eeuwige woonstede verkregen, (Missaal.)

Duurbare kinderen, kleinkinderen, bloedverwanten en familie vaartwel! Hebt dank om de tedere en liefdevolle zorgen waarmede gij mij hebt omringd, blijft de lessen en voorbeelden van christelijk leven van uw vader indachtig, leeft in vrede en liefde met elkander, en weest mij indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

R. l. P.

Mijnheer en Mevrouw Gilbert UYTTERHAEGEN-DE SMET en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Gaston UYTTERHAEGEN-DE VUYST en kinderen;

Mevrouw Weduwe Georges UYTTERHAEGEN-FELIX en kind;

Mijnheer en Mevrouw Albert UYTTERHAEGEN-TUYPENS en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Armand BOCKSTAELE-UYTTERHAEGEN en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Roger UYTTERHAEGEN-DE SPIEGELEER en kind;

De families UYTTERHAEGEN, SAELENS, MAGERMAN en TUYPENS

**DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.**