



Dankbaar aandenken aan

De heer
Michel Uytterhaegen

echtgenoot van mevrouw
Lea Verheyen

geboren te Zottegem op 6 maart 1927
en godvruchtig overleden in het U.Z.
te Gent op 10 december 1996
na het Sacrament der zieken
te hebben ontvangen

Lea Verheyen

Xaveer en Tessy De Boeck-Uytterhaegen

Tim De Boeck

David De Boeck

en de familie danken u voor uw blijken van
deelneming en gebed.

*Maar iets is gebleven
dat nooit vergaat,
uw naam die in mijn hart
geschreven staat.*

Liefste papa,

je gezin betekende alles voor jou.
Altijd stond je klaar. Boodschappen, de tuin, kar-
weitjes, alles deed je met zorg.
Je was er altijd voor ons.

Liefste peter,

alles wat we je vroegen, deed je met plezier.
Overal waar het nodig was, bracht je ons heen.
Soms was je streng, maar altijd rechtvaardig.
We zullen je heel erg missen.

De namis wordt opgedragen in de H. Hartkerk
van Bevegem-Zottegem op zaterdag 11 januari '97
om 18.30 uur