

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen,



Bid voor de ziel

van

MARIE-ELODIE UYTTERHAEGEN

echtgenoot van

REMI MEERSCHAUT

geboren te Nederbrakel, den 19 Augustus 1875
en er godvruchtig overleden den 25 Augustus 1944,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Op de zeis van den dood staat geschreven : ik
spaar noch jong noch oud, noch rijk noch arm,, ik
kom onvoorziens en wijk voor niemand. (H. Aug.)

Gedraagt u dan zoodanig alsof gij heden sterven
moest, want indien gij vandaag niet bereid zijt, hoe
zult gij het morgen wezen, en wat weet gij of het
voor u morgen zal worden ? Hoe gelukkig is hij dan,
en hoe voorzichtig die tracht te zijn in 't leven, ge-
lijk hij wenscht gevonden te worden in den dood.

Ik heb den Heer altijd voor oogen gehad ; daar-
om zal mijn lichaam rusten met de hoop der ver-
rijzenis. (Ps XV, 8-9)

Duurbare kinderen, wanneer gij werkt voor het
lichaam, vergeet toch uwe ziel niet : gedraagt u al-
tijd als oprechte kristenen en besteedt het overige van
uw leven aan de beoefening van de deugd. Eert
uwen vader al de dagen van zijn leven, bemint el-
kander en bidt veel voor mij.

De vier akten.

(12 j. afl.)

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt

Mijnheer Remi MEERSCHAUT ;
Mijnheer en Mevrouw Alfons COESENS-MEERSCHAUT en kin-
deren ;
Mijnheer en Mevrouw Oscar COESENS-MEERSCHAUT en dochter ;
Mijnheer en Mevrouw Alfons MEERSCHAUT-D'HAYER en kin-
deren ;
Mijnheer en Mevrouw Remi D'HAYER-MEERSCHAUT en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Victor D'HAYER-MEERSCHAUT en kin-
deren ;
Mijnheer en Mevrouw Jozef MEERSCHAUT-LATEUR en kinderen ;
De Familiën UYTTERHAEGEN, MEERSCHAUT, WATTE en
DE PESSEMIER ;

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den
rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechten DANK.