

« Eer aan God in den hoge... »



GEDENK IN VROOMHEID DE ZIEL VAN
M E V R O U W

Maria UYTTERHAEGEN

weduwe van Mijnheer

Richard DE MULDER

geboren te Velzeke de 29 augustus 1886,
en godvruchtig overleden te Zottegem
in de Kliniek St. Elisabeth op 22 novem-
ber 1966, voorzien van de H.H. Sacramen-
ten der Stervenden.

Wat moeder voor ons is geweest kan geen
mens onder woorden brengen. Er is zoveel
dat ons aan haar doet denken, er is zoveel
dat wij aan haar danken, dat we als christe-
nen niets anders kunnen, dan de Vader in
de hemel danken en samen bidden :

« Waarlijk goed en juist is het — en het
is tevens ons heil — dat wij U altijd en
overall dankzeggen, Heer, Heilige Vader, al-
machtige, eeuwige God, door Christus, onze
Heer, in Wie de hoop op een zalige verrij-
zenis ons tegenstraalt, zodat wij, die bedroefd
zijn door de onherroepelijke wet van de

dood, door de belofte van de toekomstige
onsterfelijkheid getroost worden. Want bij
uw gelovigen, Heer, wordt het leven veran-
derd, niet weggenomen, en is het huis van
hun aards bestaan ingestort, dan staat in
de hemel een eeuwige woning gereed. En
daarom zingen wij met de engelen... het lof-
lied van uw heerlijkheid : « Gezegend Hij
die komt in de naam des Heren. »

(Uit de liturgie van de overledenen.)

Eén ding willen we U nog vragen, Heer,
laat ons evenals moeder leven door uw
kracht in trouw en goedheid, in de vreug-
de van uw dienst.



Mevrouw Georges Van Durme-De Mulder,
haar dochter.

Jonge heer Luc Van Durme,
haar kleinzoon.

De familiën Uytterhaegen, De Mulder, Glas
en Meersschaut.

**danken U voor de gebeden en deelneming
in hun diepe rouw.**

Uitg. J. Verlinden - Velzeke.