

De dood en het leven, de ziekte en de gezondheid,  
alles komt over door de schikking van God.

H. Vinc. a Paulo.



BID TOT ZIELERUST

van Mevrouw

**LOUISE UYTTERHAEGEN**

echtgenote van Mijnheer

**ISIDOOR DE VOS.**

Geboren te Velzeke, de 2 Januari 1876 en godvruchtig  
overleden te Munkzwalm, de 20 Mei 1953,  
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Haar leven was rein, onberispelijk en de Heer aangenaam.

Gelukkig de vrouw die hare hoop heeft gesteld op de Naam des Heren, en hare blik niet heeft gericht op de ijdelheden en de bedrieglijke dwaasheden van de wereld; die in hare wegen naar de wet des Heren wandelt.

Met grote verduldigheid heeft de dierbare overledene haar ziekte gedragen. Haar lijden heeft zij Jezus, de Goddelijke Lijder, opgeofferd en daardoor was het licht om dragen en voordelig voor de ziel.

O Maria, mijn H. Moeder, gij weet het, na Jezus is het in U dat ik de hoop mijner zaligheid gesteld heb.  
H. Alf. a Lig.

Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, ik dank u om de goede zorgen waarmede gij mij omringd hebt binst mijn langdurige ziekte. Bij God zal ik, samen met onze dierbaren die mij zijn voorgegaan, voor u om zegen bidden. Vaartwel en bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.  
300 d. afl.

Mijnheer Isidoor DE VOS,

Mijnheer en Mevrouw Gilbert GRIJP-DE VOS en kinderen.

Mevrouw Weduwe Stefaan DE VOS-EECKHOUT en kinderen.

Mijnheer en Mevrouw Constant GRIJP-DE VOS en kinderen.

Mijnheer en Mevrouw Marcel DE VOS-VAN HUFFEL en zoon.

Mevrouw Weduwe Kamiel VAN VOLSEM-DE VOS en kinderen.

Mijnheer en Mevr. Albert DE VOS-VAN DER SNICKT en kinderen.

Mijnheer en Mevrouw Benjamin PEDE-DE VOS en kinderen.

De familiën UYTTERHAEGEN, DE VOS en VAN HUFFEL,

zeer gevoelig om uw gebeden en blijken van deelneming  
betoond in deze uiterst pijnlijke rouw **BEDANKEN.**