

Het mooiste geschenk van God aan mensen
is Moeder!



Tot dankbaar aandenken aan MEVROUW

JULIA UYTTERHAEGEN

echtgenote van de heer KAREL DE WINTER

Zij werd geboren te Godveerdegem op 9 april 1927 en is er in de Heer godvruchtig ontslapen op 18 september 1984, gesterkt door de Ziekenzalving, het Viaticum, de Apostolische zegen en de tedere zorgen en aanwezigheid van haar geliefden.

In de sprekende blik van haar ogen hebben wij dikwijls gelezen wat ze maar schuchter uitsprak, om niemands pijn nog te vergroten: de pijn om het naderend afscheid; de bittere ontgoocheling van het besef: moet het nu gebeuren, zo jong, met normaal nog zoveel jaren geluk in het vooruitzicht, nu op het ogenblik dat de zwaarste opvoedingsopdracht bijna volbracht was ...

En bij ons die blijven, rijst dezelfde vraag: waarom? Waarom deze pijnlijke ziekte, die vroegtijdige scheiding, na een leven in totale dienst van haar gezin, na zoveel opoffering en toewijding, na die jaren van daadwerkelijke beleefde liefde?

Op deze vraag kan alleen geantwoord worden dat God het lijden van de mens niet wil en ook dat Zijn eigen Zoon zo jong moest sterven. En

verder dat wij mogen vertrouwen dat Hij bron is van eeuwig leven voor de mens. Inderdaad hoe zou Hij na de mens het leven geschonken te hebben hem laten sterven? Hij heeft hem immers naar zijn beeld gemaakt vol liefdemogelijkheid! Omdat moeder een leven van liefde geleefd heeft, omdat ze een voorbeeldig gelovig mens was, mogen wij geloven dat zij nu meer dan ooit leeft!

Danken wij dan de Heer voor deze goede echtgenote, deze lieve moeder en grootmoeder, voor een schoon mens. Zij is ons dankbaar om de zorgen die ze zo intens kreeg in eigen gezin, het is haar een grote troost geweest. Het is ook onze troost haar de meeste tedere verzorging te hebben kunnen schenken! Danken wij God om haar voorbeeldig leven, om haar moed in zware beproeving, haar geduldig gedragen leed. Heeft ze te kort geleefd, op korte tijd heeft ze ons oneindig veel geschonken.

Beste echtgenoot, treur niet als iemand zonder hoop; er zijn zoveel levende tekenen van hoop rondom u!

Lieve kinderen, dank om zoveel dat niet uit te spreken is. Maakt in uw leven mijn dromen over u tot werkelijkheid. Liefste kleinkinderen, ik omhels u met heel mijn hart. Beste schoonmoeder, zuster, broers, familieleden en vrienden, denk aan mij als ge bidt!

Ik lach u toe vanuit Gods eeuwige woning!

Ook voor uw gebed en aanwezigheid
DANKEN U:

de families: UYTTERHAEGEN, DE WINTER,
DE SMET en DE CLERCQ.

Drukkerij Van Ruyskensvelde - Zottegem