

Looft de Heer, want Hij is goed: in eeuwigheid duurt zijn barmhartigheid.

Gedenk in uw vroom gebed de ziel van

#### DE HEER

### Jozef, Gerard UYTERHAEGEN

echtgenoot van mevrouw H el ene Janssens

geboren te Velzeke op 7 november 1902 en rustig in de Heer ontslapen te Balegem op 26 mei 1985, gesterkt door de Genademiddelen van de Kerk Gods.

---

De dood is onmeedoogend,  
Ik, God alleen, laat  
de mens het kruis hem toonend,  
met hoop en goede raad. (G.G.)

Laat ons niet bedreefd zijn zoals zij, die gehecht aan deze wereld, er niet aan denken dat wij eenmaal geroepen zijn voor het eeuwig geluk. Na een deugdzaam leven worden we weer verenigd met onze dierbaren; zo getuigen de Heiligen.

Afscheid nemen van een geliefde vader veroorzaakt droefheid. Die droefheid wordt gemilderd bij de dankbare herinnering wat onze dierbare tot stand heeft gebracht. Het levenslot is voor Jozef niet mild geweest. Zeventien jaar leerde hij te leven als gehandicapt. Daar heeft hij nooit een klacht over uitgesproken. Zijn geloof en zijn gebed leerde hem begrijpen dat Gods wegen anders zijn dan menselijke wegen. In de huiskring was vader gediend niet met veel woorden, maar door een helpende hand

en door het gebed van de zijnen, heeft hij zijn kruis moedig gedragen.

De liefde en de offervaardigheid van zijn vrouw van zijn kinderen en kleinkinderen waren de beste medicijn in al die lange jaren van beproeving. Liefde en geduld ingegeven door de genadekracht maken de mens mild.

De man was zijn vrouw en zijn huisgenoten dankbaar voor de vele attenties van fijngevoeligheid en diep meeloven in zijn beperkte levensmogelijkheden.

Uw liefde, uw zorgen, uw dankbetuiging blijven in de harten van uw naastbestaanden gegrift.

Het enige wat hen met uw dood verzoent, is het heilig Geloof dat voor al uw lijden Gods eeuwig Licht uw ziel omstraalt.

Maria, moeder van God en moeder van barmhartigheid, bid voor ons en voor allen, die in de vrede des Heren gestorven zijn.  
300 dagen afluat.

---

Om uw gewaardeerde blijken van innig meelvoelen danken U van harte,

De heer en mevrouw  
Guy en Simonne Van Damme-Uytterhaegen

De heer en mevrouw  
Etienne en Christianne Uytterhaegen-  
Van Den Abeele

De heer en mevrouw  
Elie en Yvonne De Turck-Uytterhaegen  
zijn kinderen

De families Uytterhaegen, Janssens,  
Verheyen en De Paepe

---

druk morre - zwalm