

Wel! Zalig, o gij sterveling,  
Die nooit op kwade wegen ging!... G.G.

† BID VOOR DE ZIEL †  
van Mijnheer

## JOZEF UYTTERHAEGEN

echtgenoot van Mevrouw

### EMMA VAN DEN BERGHE

geboren te Nederbrakel, de 31 juli 1882, en er  
godvruchtig overleden de 16 juni 1959, voorzien  
van de H.H. Sacramenten der stervenden en de  
Pauselijke Zegen.

OUD-STRIJDER 1914-1918

Hij was lid van de Mannenbond van het H. Hart,  
de Confrerie van de H. Barbara en andere  
parochiale genootschappen.



Wij hebben hem gekend als de voorbeel-  
dige echtgenoot en plichtbewuste huisvader  
die alles veil had voor zijn gezin en door  
noesten arbeid voorzien heeft in het onder-  
houd en opbloei van zijn haard. Boven alles  
was hij, als ras-echte kristen, bezorgd met  
het geestelijk welzijn en de opvoeding zijner  
kinderen. Groot zullen dan ook zijn verdien-  
sten wezen bij O. L. Heer, want wie de op-  
voeding hunner kinderen behartigd hebben,  
zullen in de Hemel uitblinken als de ster-  
ren van het firmament. (H. Hieron.)

Op het einde van zijn zo welgevuuld leven  
kwamen ziekte en beproeving hem overval-  
len, maar met een voorbeeldige gelatenheid,  
verdroeg hij en aanvaardde hij dit lijden uit  
Gods handen, wel wetende dat wie met Jezus  
lijdt, zich ook eenmaal in Hem verblijdt. Dik-  
wijls op zijn lijdensbed lag hij te bidden :

" O God en Rechter mijn,  
Laat hier op aarde leed en pijn  
Mij brandend door de leden varen ;  
Maar wil, ten jonsten dag, mij sparen !

Dierbare Echtgenote, beminde Kinderen,  
en Klein-Kind, mijn afsterven dompelt U al-  
len in diepe droefheid, doch weent niet, zo-  
als dezen die het Christelijk Geloof en Hoop  
niet hebben : Weldra zien wij elkander  
weer, in blijdschap bij O. L. Heer. Bidt in-  
tussen veel voor mij, vooral in de H. Mis,  
tot het Goddelijk Hart van Jezus, in wien  
wij altijd al ons betrouwen hebben gesteld.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,  
ontferm U onzer.

De 4 akten a. u. b. voor de overledene.



Om Uw bliken van deelneming in rouw  
en gebed, bij het overlijden van ons teerge-  
liefde familiedid ; Danken U van harte :

De Familiën UYTTERHAEGEN-  
DE CLERCQ, VAN DEN BERGHE-  
BOUQUET.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt