

Leven is weven ; en sterven is bij God zijn stuk
ingeven !

†

ZALIG AANDENKEN

aan

Mijnheer Jean-Baptist Uytterhaegen

echtgenoot van

Mevrouw Lydia DE WOLF,

geboren te Nederbrakel op 1 september 1889, en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 1 februari 1968, bediend met de HH. Sacramenten der zieken.

Oudstrijder en oorlogsinvalid 1914 - 18,

vereerd met het

**Oorlogskruis, Medaille in de Kroonorde en nog
verscheidene andere eretekens.**

De zoetste vertroosting die men bij het sterven meedraagt is de getuigenis dat men het voorbeeld van een deugdzaam leven aan zijn medeburgers achterlaat.

De duurzame afgestorvene was een noeste werker, een trouw en verkleefde echtgenoot, vader en grootvader. Zelf in sterfensgevaar bleef hij bekommerd om aller welzijn. - Een zachtmoedig goed mens en trouwe kristen is heengegaan. - De kroon der gerechtigheid zal hem gegeven worden.

Duurbare echtgenote, schoonzoon en neven, troost u bij deze gedachte en blijft elkaar genegen en behulpzaam. Hebt dank voor uw liefde en bijstand.

Geachte familie en vrienden, vaartwel, tot weerziens hiernamaals. Een klein gebed a. u. b.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Ename — Drukk. Vander Stuyft

Diepgevoelig aan uw blijken van christelijke deelneming,
betuigen wij U onzen innigen dank.

Mevrouw Jean-Baptist UYTTERHAEGEN, geboren Lydia DE WOLF,
Mijnheer Albert DE TEMMERMAN -(† UYTTERHAEGEN), *zijn echtgenote ;
zijn schoonzoon ;*
Mijnheer Jean-Pierre DE TEMMERMAN ;
Mijnheer en Mevrouw Jacques DE TEMMERMAN -VANDENHOUTE en
zijn kleinkinderen en achterkleinkind ;
dochter Katrien,
De families UYTTERHAEGEN, DE WOLF, DE CLERCQ en DE THANDT.