



Bid voor de ziel van

de Heer

HENRI UITTERHAEGEN

echtgenoot van Mevrouw

CLARA DE PELSMAEKER

geboren te St. Maria-Oudenhove op 25 september 1911 en godvruchtig overleden te Zottegem op 12 december 1979, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Voor uw meebidden en meevoelen danken U :

Mevrouw Clara De Pelsmaeker,

De Heer en Mevrouw Adelin Fiers-Uitterhaegen en kinderen,

De Heer en Mevrouw Leon Uitterhaegen-Van Damme en kind,

De Heer en Mevrouw Achiel Holderbeke-Uitterhaegen en kinderen,

De Heer en Mevrouw Clement Ghislain-Uitterhaegen en kind,

De Heer en Mevrouw Albert Uitterhaegen-Mornie,

De families Uitterhaegen, De Pelsmaeker, Pannekoek en Daneels.

Onze dierbare is in zijn leven getekend geweest door ziekte en beproeving. Het kruis had hem gevoelig gemaakt en ietwat weemoedig. Nochtans had hij zich ingespannen om zijn plicht in liefde en genegenheid te vervullen voor zijn gezin. Daarom willen wij hem dankbaar gedenken, hem niet vergeten, hem trouw blijven in ons gebed zoals wij willen bidden dat God hem ook trouw blijve in dit droeve uur :

Geef Heer, onze God, dat het vervullen van zijn dagelijkse taak, zijn werken en zijn zorgen, zijn ontgoochelingen en zijn twijfel, zijn vreugden en blijheid, zijn stille zorg voor velen, de honderd kleinigheden van zijn leven, de uitgestane last en pijn, U welgevallig zijn. In uw goedheid en trouw voor ons, Heer Jezus, blijft het niet donker, noch uitzichtloos. Gij wilt barmhartig zijn, jij wilt zijn leven aannemen en voltooien in Uw gelukkig bestaan. Geef vrede en rust aan Henri, aan allen die ons zijn voorgegaan. Geef ons moed, en geloof en liefde, om deze beproeving te dragen en voor elkander troost en hulp te zijn.

Dierbare echtgenote, dank voor uw genegenheid, tracht sterk te zijn in geloof, en troost te vinden in onze kinderen. Beste kinderen en kleinkinderen, ik weet dat ik verder op uw gebed en trouw mag rekenen. Beste broer, familieleden en vrienden, blijven wij één in gebed tot de volledige vereniging in het Rijk Gods.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste.