



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW

Euphrasie UYTTERHAEGEN

weduwe van de Heer

Hector VAN DE MERGEL,

geboren te Nederbrakel op 8 november
1896 en godvruchtig overleden in de
kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 17 juli 1983, gesterkt door Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

Een uitzonderlijke hoge leeftijd heeft Euphrasie in een flinke gezondheid mogen halen. Nog in de vorige eeuw geboren heeft zij de arme tijd gekend, de angst en het lijden van twee wereldoorlogen meegemaakt met daarbij de zorgen en kommer van een gezin. Een korte ziekte vormde de overgang van dit zeer actief leven naar de rust in het hiernamaals.

De Blijde Boodschap van de Heer Jezus geeft ons de zekerheid dat ons de eeuwige opname wacht in het geluk van Gods nabijheid en verenigd met alle geliefden.

Onze dankbare wederliefde willen we uitdrukken door een liefdevol aandenken en een bede tot de Heer dat Hij, wat haar intrede in het hemelse Vaderhuis nog zou kunnen verhinderen, zou willen wegnemen,

zodat ze van uit de hemel de zorgende moeder zou kunnen blijven voor al haar geliefden die ze hier moest achterlaten.

De families UYTTERHAEGEN, DE CLERCO,
VAN DE MERGEL, OLIVIER,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Begrafenissen Raoul, Marktpllein, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en Zn, Brakel