

«Heer, maak de overloedenen deelachtig aan uw Leven en Verrijzenis!»

+

We gedenken in een vroom gebed

MEVROUW

Clara UYTTERHAEGEN

weduwe van de Heer Prudent PRUYT

Geboren te Oosterzele, de 16 september 1900 en godvruchtig overleden te Zottegem (St.-Elisabethskliniek) de 12 juli 1981, gesterkt door het H. Ziekensacrament.

Sint Paulus zegt : «Ik ben er van overtuigd, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat!» Hij heeft ons hoop en vertrouwen, ondanks alles. Hoe duister het soms allemaal schijnt te zijn, hoe groot de miserie en het leed ook mogen zijn er staat ons van Godswege iets beter te wachten.

We mogen er op vertrouwen dat de dierbare overledene, na een werkzaam en zorgend leven voor man en kinderen, nu ook dat «be-

te» gevonden heeft in Gods nabijheid. Ze was niet zoveel eisend van het leven ; in eenvoud en zonder klagen aanvaardde ze de onvermijdelijke aftakeling van de gevorderde ouderdom. En toch was ze niet ongevoelig voor de zorg en toewijding, haar betoond door kinderen en kleinkinderen.

Maar op haar manier wilde ze zelfstandig blijven in eigen, vertrouwde thuis, na de dood van haar man.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, hebt dank voor uw kommervolle zorg en liefdevolle hulp. Moge de hemelse Vader er U allen voor zegenen en belonen.

Blijft moeder trouw in uw gebed en uw leven.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Marcel Pruyt-Ysebaert Simonne,
André Pruyt-Stevens Mariette,
Kinderen en kleinkind,

De families Uytterhaegen, Pruyt, Walraed en De Geyter,

**danken U oprecht
voor de blijken van deelneming.**

Drukk. De As - Oosterzele - Tel. (091) 62 10 01