

Zalig zij die in de Heer sterven.



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

# Anna Uytterhaegen

Weduwe in 1e huwelijk van

Mijnheer FLORENT DE GEETER

Echtgenote van

Mijnheer DÉsirÉ VAN DER MYNSBRUGGE

geboren te Nederbrakel de 11 juni 1891 en overleden  
te Geraardsbergen de 28 juni 1961,  
voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Vriendelijk van omgang en gediensig uit natuur, was de overledene een graaggeziene figuur. Maar de dood slaat onverbiddelijk toe, zonder te kijken naar gaven en verdiensten,

Het was een werkzame en dienstvaardige vrouw, ge- waardeerd bij al wie haar kende en haar nagedachtenis zal dan ook in eer worden gehouden.

Heengaan baart steeds leed, doch het is eenieders lot en een grote verdienste is het in alles zijn plicht te hebben volbracht God zal haar dan ook genadig zijn.

Aangetast door een ziekte, die niet vergeeft heeft zij er door taaië wilskracht en verbeterē strijd lang weerstand aan geboden. Tot de dood toch kwam.

Bemide echtgenoot, kinderen en verwanten, hebt dank voor uw liefde en uw tedere zorgen. Die mijn le- ven veraangenaamden en zelf het lijden op mijn ziekte-

bed hielpen dragen. Ik stierf met uw namen op de lippen en het hart vol genegenheid. Vergeet me niet, dan zien we elkaar terug. Om niet meer te scheiden.

H.Hart van Jezus ik betrouw op U

---



*De Families Uytterhaegen ;*

*Van Der Mynsbrugge ;*

*De Clercq ;*

*Moreels ;*

danken U voor de deelneming in rouw en gebeden voor de dierbare overledene.

---

Drukk, Pieraert, Geraardsberge 1