

De Heer van leven en dood!
Komt, laat ons Hem aanbidden.



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Hortensia, Bertha UYTTENHOVE

weduwe van de Heer
Prudent DE VREESE

geboren te Vlierzele op 26 sept. 1896,
en overleden te Oosterzele
op 2 december 1977,
gesterkt door het H. Ziekensacrament.

Haar kinderen en kleinkinderen en
de families UYTTENHOVE, DE VREESE,
FONCK en DE MUNTER

danken U voor uw deelneming
in rouw en gebed.

Beproevingen en ellende zijn de onaf-
scheidelijke gezellen van de mens in dit
leven. God mengt immers het geluk van
de aarde met de bitterheid opdat wij niet
enkel een aards geluk zouden bewerken.
(Kerkvaders)

De dierbare overledene was een werk-
zame en liefdevolle moeder. Haar niet
aflatende gedienschtigheid voor haar gezin
en haar schoonbroers maakte van haar
leven een groot en schoon offer.

Beziel met een groot geloof en be-
trouwend op Gods barmhartigheid heeft
zij dan ook kalm en gelaten de dood zien
naderen. Moge de Heer haar nu rijkelijk
alle goedheid vergelden door haar de
eeuwige rust te verlenen. Sta ook hen
bij Heer, die deze moeder moeten mis-
sen.

Dierbare kinderen en familie, ik dank
U voor de jarenlange genegenheid en
vriendschap. Blijft elkaar steunen en lief-
hebben. Door het gebed blijven wij met
elkaar verenigd.

Sint-Rochus parochiepatroon,
bid voor ons.

Druk. De As, (091) 62 70 01, Heistraat 55, Oosterzele
Begraafenis. J. Wanzele, tel. 62 56 47. Dorp, Oosterzele