

Dankbare herinnering aan



mevrouw

Victorine UYTENDAELE

dochter van wijlen

Theophiel en Maria Van De Walle
geboren te Vlierzele op 8 mei 1911
en overleden te Lede op 31 mei 2003,
zij is gesterkt door de ziekenzalving.

De families Uyttendaele en Van De Walle
danken u voor uw medeleven en aanwezigheid.

Zoals ze geleefd heeft,
in alle eenvoud en stilte,
zo is ze heengegaan.
De kleine alledaagse dingen
vormden de bouwstenen van dit leven,
dat herhaaldelijk door ziekte
werd getekend.
Ze heeft dit lijden gedragen
de ene dag wat beter dan de andere,
met een groot geloof
en een kinderlijk vertrouwen
in Gods goedheid.

Rouwcentrum Calders Erpe-Mere tel 053 83 32 35