

Heer in Uw handen beveel ik mijn geest.

†

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria - Magdalena
UYTTENDAELE

Echtgenote van de Heer
August VAN DE KEER

Geboren te Vlierzele op 25 september 1912
en godvruchtig overleden in het Academisch
Ziekenhuis te Gent op 17 februari 1976.
gesterkt door de H.H. Sakramenten der
zieken.

De overledene en betreurde moeder was gedurende haar leven een ware voorbeeldige en kristene vrouw. Altijd goed doen aan anderen, voorkomend en medelijdend... en toch onopvallend is zij door het leven gegaan.

Bij haar bekleedde de godsvrucht de eerste plaats. Zowel in de opvoeding van haar kinderen als in het waarnemen van de huiselijke plicht en haar godsdienstplicht in de Kerk.

Daarom na een leven vol verdiensten kon zij gerust zijn en bleef zij gelukkig bij het naderen van de dood.

Moeder is heengegaan, maar ze is niet ver. Zij is bij God en ze blijft ons zo nabij. Haar beeld blijft voortleven in de zaken die jarenlang door haar handen zijn gegaan, en haar geest leeft voort in haar kinderen. God heeft mij bij Hem geroepen, maar mijn liefde voor u sterft niet.

Dierbare echtgenoot, dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw toegewijde zorgen, blijft met elkander hier in vrede op aarde, en vergeet moeder niet. En gij bloedverwanten en vrienden bid voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De Families :

UYTTENDAELE, VAN DE WALLE,

VAN DE KEER en VAN HEDDEGHEM,

danken U voor de blijken van kristelijke

deelneming in hun rouw.

De Vlieraklok, Papegem 36 - 9262 Vlierzele
Tel. (053) 21.79.29