

Om je heengaan treuren wij,
om wat je was zijn wij dankbaar.

Dankbaar aandenken aan



MEVROUW

Anna UYTENDAELE

weduwe van de Heer Prosper VERGUCHT

geboren te Vlierzele op 29 mei 1908 en godvruchtig
overleden in het A.S.Z. te Aalst op 8 maart 1994,
gerstekt door het sacrament van de zieken.

Een goede moeder is van ons heengegaan. Ze heeft samen met vader haar leven lang hard gewerkt voor het welzijn van haar gezin. Geen inspanning was haar teveel. Toen zij samen, na een leven van arbeid, konden genieten van een rustige levensavond, betekende het vroege verlies van haar dierbare echtgenoot voor haar een harde slag. Moedig nam zij haar levenslot in handen en vond troost bij haar kinderen en kleinkinderen.

We zijn moeder dan ook heel dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en wij weten dat zij in ons hart en onze gedachten voortleeft. Dat zij verder leeft, - opnieuw verenigd met vader, - bij de Heer waarin zij geloofde en tot wie zij zo dikwijls bad, is ons nu een troost.

Moeders sterven nooit...

Stil zal 't zijn
nu je er niet meer bent.
Stil in het huis
waar alle dingen van je spreken.
Missen zullen wij,
je gezellig praten
je gulle ontvangst,
je meevoelen met je kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen,
allen geborgen in je hart.
Groot was je in kleine dingen
en nu zal God
jou op zijn beurt
met liefde ontvangen.

Speciale dank aan haar trouwe huisdokter, haar thuisverpleegster en het verplegend personeel van het A.S.Z. te Aalst.

De families UYTENDAELE, VERGUCHT,
VAN DE WALLE en DE RICK danken U voor uw
aanwezigheid, uw meevoelen en uw gebed.

Begraaf. gebr. Van Den Steen - Erpe - Tel. (053) 80 09 40 & 80 10 67

Druk. S. Van der Fraenen - Erpe - Tel. (053) 80 62 47