

Dankbaarheid om al het gekregene is een  
schone gave die elke mens zou moeten bezitten.



VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Richard Ulin

echtgenoot van Mevrouw

**Maria De Tré**

geboren te Meerbeke op 5 juni 1905 en er  
godvruchtig overleden op 15 maart 1983,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Deze man, vader en echtgenoot, was dankbaar  
tegenover de Heer voor alles wat hij gekregen  
had van Zijn Schepper. En hij heeft veel  
gekregen, een lang leven, een lang samenzijn  
met zijn lieve echtgenote, geluk en voorspoed  
in het leven, tevredenheid ook in het kleine.  
En Richard was dankbaar en genegen voor al  
wat hij gekregen heeft. Samen met zijn echt-  
genote beleefden zij vele jaren het geluk van  
het samenzijn, het geluk van met elkaar en bij  
elkaar te mogen oud worden. Maar niemand  
hier op aarde blijft en iedereen moet eenmaal  
sterven. En de laatste maanden begonnen de  
rekenen zich te tonen dat stilaan zijn einde  
aan het naderen was, dat de Heer hem voor-  
bereidde op zijn tocht naar de eeuwigheid. De  
laatste maanden was het een steeds maar op-

nieuw gaan en komen van huis naar kliniek  
en van kliniek naar huis. Zijn lichaam begon  
de rekenen te tonen van verval, van stilaan  
naar het einde te gaan. En nu heeft de Heer  
het moment geacht om hem te roepen om voor  
Zijn aanschijn te verschijnen en rekenschap  
af te leggen over zijn leven hier op aarde als  
mens en kristen. Bidden wij dan ook, dat de  
Heer barmhartig zou zijn over deze man die  
gans zijn leven geprobeerd heeft God en de  
Kerk trouw te zijn en in zijn leven te vol-  
brengen wat de Heer van hem vroeg. Moge  
hij dan nu de krans der heerlijkheid ontvangen  
en dat hij zijn plaats moge innemen die de  
Heer voor hem heeft bereid. Moge zijn leven  
nu de bekroning vinden in Gods paradijs.  
H. Berlindis, kom zijn ziel tegemoet.

De families :

ULIN,  
DE TRE,  
BULTERIJS en  
DE WINNE.

danken U van harte voor  
de blijken van deelneming.

De plechtige uitvaartucharistie, gevolgd door  
de teraardebestelling, had plaats in de Sint-  
Peterskerk te Meerbeke op zaterdag 19 maart  
1983 te 10.55 uur.