

†
GEDENK IN UW GEBED

Mijnheer JORIS-YVON ULENS

echtgenoot van Mevrouw Hélène ROSSEEUW

geboren te Brussel op 18 november 1921 en in zijn 45e levensjaar onverwachts overleden te Oudenaarde-Leupegem op 12 september 1966, gezalfd met de H. Olie in extremis.

Aan iemand die geliefd werd in de kring van zijn familie overkomt de dood steeds te vroeg. Als een dief in de nacht, op een onverwacht uur is de dood gekomen.

Verrassend pijnlijk is het een man te zien heengaan in de volle kracht van zijn leven. In onze herinnering zullen wij hem zien voortleven als de ijverige vader, de fiere peter over zijn kleinkinderen en de gulle vriend. Al is hij aan onze ogen onttrokken, zijn te vroege dood zal ons zijn beeld des te levendiger achterlaten.

God, aan wie het eigen is altijd barmhartig te zijn en te sparen, ontferme zich over deze dierbare overledene. Hij bringe troost aan hen die in droefheid achter blijven.

Dierbare echtgenote, ik verlaat U vrij onverwacht. Gedraag U moedig in deze zware beproeving.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, blijft eensgezind rond moeder en weest voor haar een sterke troost.

Mijn dierbare vrienden, dank U voor uw trouwe genegenheid,

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Joris ULENS, geboren Hélène ROSSEEUW,
De Heer en Mevrouw Leon BYLS-ULENS,
De Heer en Mevrouw Jacques ULENS-DE KEYZER,
De Heer en Mevrouw Marc ULENS-LATAER,
Jonge Heer Eddy ULENS,
Mejuffer Ann ULENS,
Jonge Heer Peter BYLS,
Jonge Heer Bert BYLS,
Jonge Heer Jo BYLS,
Mejuffer Carine ULENS,
Jonge Heer Jan ULENS,

De families ULENS, DE JONGHE, ROSSEEUW, BRUNEEL,
gevoelig aan uw blijken voor kristelijke deelneming in hun rouw,
bieden UEd. hun innige dank.

Drukk. M. Gasthuys-Van Brabant, Leupegem