



VROOM EN DANKBAAR
AANDENKEN AAN DE HEER

Modest Ernest UITTENHOVE

echtgenoot van Mevrouw

Odile Clotilde Marie CRUYPENNINGCK

geboren te Etikhove op 1 april 1894 en keerde na een lange en schone tocht terug naar het hemels Vaderhuis in het rusthuis te Zegelsem op 14 december 1979. Gezalfd met het sacrament der zieken.

Oud-strijder 1914-1918.

Vol dankbaarheid denken wij terug aan onze toegewijde man en goede vader, met wie we zo innig en diep verbonden waren. Vol eenvoud en gemoeidelijk, werkzaam en plichtsbewust is hij ons op zovele wegen voorgegaan. Wat hij deed was oprecht: in de bange uren van het oorlogsgeweld gedurende vier jaren, in de vele jaren dat hij werkte om de omgeving van zijn gemeente te verfraaien, in de vele diensten die hij bewees aan zijn medemens. Warm van hart leefde hij naar de anderen toe. Hij was trouw aan God, de Kerk en het Vaderland. Nu waren ze te samen, vader en moeder, in de stilte van hun kamer, waar

ze dag-in dag-uit samen waren en een troost en hulp voor elkander waren, omgeven door de goede zorgen van de zusters.

Dankbaar waren ze bij ieder bezoek en attentie van hun kinderen, die hen zovele dingen van dit lange, soms pijnlijk leven in herinnering brachten.

Goede God, oorsprong en einde van alle leven, dank U voor dit leven van Ernest onder ons. Laat hem voor eeuwig gelukkig zijn in Uw zaligheid en geef kracht en sterkte aan zijn trouwe echtgenote door de innige toewijding van zijn kinderen.

Dank U, liefste echtgenote, kinderen en kleinkinderen voor uw liefde, genegenheid en zorgen. Tracht moed te putten uit mijn gedachtenis. Dank U beste vrienden, eens zullen we voor eeuwig terug bij elkaar zijn.

Odile, Clotilde, Marie Cruypenninck,
Roger en Yvonne Uittenhove - Bottel-
doorn, kinderen en kleinkinderen,
Baziel en Julia Laurent - Uittenhove,
en kinderen,

Roger en Paula Audoor - Uittenhove
en kinderen,

De families Uittenhove, Baert, Cruy-
penninck, Van Nieuwenhuyze,
danken U voor uw bliken
van medeleven.