

De Heer is mijn Licht!

Wie zal ik vrezen?

Wil in Uw gebeden en H. Eucharistieviering  
gedenken de ziel van de heer

## **Marcel UITTENHOVE**

weduwnaar van mevrouw

**JEANNE VANDERCAMMEN**

geboren te Viane op 30 juli 1914 en naar het  
vaderhuis teruggekeerd in de kliniek van O.L.  
Vrouw Mijlbeek te Aalst op 10 juli 1974, voorzien  
van de sacramenten der zieken.

Wij hebben Marcel gekend als een door en door  
goed mens met een ruim hart, eenvoudig en be-  
scheiden, maar boordevol attenties voor elke  
medemens.

De adel van zijn karakter en zijn zielegrootheid  
kwamen vooral tot uiting in zijn diep geloof,  
zijn totale onbaatzuchtigheid, en de trouw aan het  
gegeven woord. Hij was zeer gevoelig voor ieder  
gebaar van genegenheid, maar terzelfdertijd heeft  
hij velen verrast door zijn mateloze goedheid en  
milde vrijgevigheid. Het was de vreugde van zijn  
leven, de mensen rondom zich blij en gelukkig te  
maken.

Toch is zijn leven ook zwaar getekend geweest  
door het kruis, het lijden en de beproeving; in de  
donkere uren van zijn bestaan heeft hij als een  
gelovig mens alles in Gods handen gelegd, in het  
besef dat uiteindelijk de Heer alles ten goede keert.

De laatste maanden, toen ziekte en pijn zijn men-  
selijke krachten uitputten, was hij voor allen een  
toonbeeld van groot geduld en totale overgave.  
Het is dan ook onze diepste overtuiging, dat God  
nu reeds deze goede vader opgenomen heeft in  
Zijn Heerlijkheid.

Mijn lieve dochter Elza, dag na dag heb ik uw  
goede zorgen, uw toewijding en kinderlijke aan-  
hankelijkheid mogen ervaren. Gij hebt u tot het  
uiterste ingezet om mijn leven te verlengen en  
mijn lijden te verzachten. Na de dood van moeder  
waart gij alles voor mij. Ik kan niet genoeg zeggen  
hoe zeer ik u dank. Vergeet niet dat ge als klooster-  
linge heel speciaal geroepen zijt tot de totale gave  
van uzelf aan God en de medemens. Van hierboven  
waak ik over U om U in deze taak bij te staan. Ook  
een oprecht woord van dank aan de zusters van  
Welle en Viane, die als engelen van goedheid de  
laatste jaren van mijn leven zonniger hebben  
gemaakt; ik vergeet nooit hoe oprecht uw genegen-  
heid tegenover mij was.

Dierbare familie en vrienden, ook u zeg ik oprecht  
dank voor uw vriendelijke bezoeken en alle blijken  
van genegenheid. Over de dood heen blijven wij  
met elkaar verbonden. Vergeet mij niet in uw  
gebed, eens zijn we terug samen.

de families UITTENHOVE, VANDERCAMMEN,  
LISON en VANDEVILLE danken voor de blijken  
van deelneming en gebeden.

Begr. Fr. Bael, Denderhoutem  
Druk C. De Leenheer, Welle.