

† TER ZALIGE GEDACHTENIS VAN †
Maria-Pharaïlde TIJDGAT

weduwe van
CYRIEL CRAEYE

geboren te Olsene den 15 Maart 1875, en aldaar zachtjes in den Heer ontslagen den 7 October 1948, voorzien van al de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De duurzame overleden was in ons midden als de sterke vrouw van de H. Schrift;

Sterk in haar geloof, zó zag zij in al de wederwaardigheden van haar zeer bewogen leven de uitwerking van Gods liefdeplannen en in het bitterste toe kwam over haar lippen „Al wat God wil“. Ja, al haar gedachten, haar woorden en handelingen, kortom heel haar leven was doordrongen met een geest van oudvaderlijk geloof.

Sterk in haar betrouwen, zó bouwde zij als op de rots haar levensplannen uit. Haar dagelijks vroom gebed schonk voedsel aan haar sterke ziel. Spijts haar huishoudelijke zorgen en zelfs op het laatste niettegenstaande haar zeer verradelijke ziekte, kwam zij dikwijls haren God opzoeken in Zijn Tabernakel en keerde voldaan en gesterkt terug naar de huiselijke bezigheid.

Sterk in hare liefde, zó vervulde zij trouw haar levensplichten. Jegens haren echtgenoot kon zij de wonden helen, door het heengaan van duurzamen in diens hart geslagen; jegens hare kinderen, ook de aangenomene kinderen, was zij steeds vol moederlijke bezorgdheid en toewijding vooral voor hen, die moeders liefde minst missen konden.

Niet te verwonderen, dat al de kinderen met weemoed in 't hart hun moeder zien heengaan en bij haar sterfbed als een monument van duurzame erkentelijkheid de getuigenis hebben afgelegd haar leven als een toonbeeld na te leven!

Mijn duurzame Kinderen, Schoon- en Kleinkinderen, ik zag u allen bloeiend rond mij geschaard, een heerlijke kroon als een

zegen van den Heer. Nog enkelen tijd had ik willen leven, om u tot hulp en raad te zijn. God heeft het anders gewild; nu althans zal ik bij Hem uw voorspraak zijn, naast vader en kinderen. Gedraagt u steeds als vrome christenen, zoals ik het u altijd heb geleerd; verstaat elkander goed en bidt dagelijks voor uw lieve doden. Dank om uw onberekenende liefdezorgen. God zegene en beware u allen!

Beminde Zuster, Familieleden en Vrienden, dank even om uw aller genegenheid. Bidt voor mij... ik bid voor u, tot in een eeuwig vreugdig samenzijn.

Jezus, Maria, Jozef,

7 j. en 7 q. afl.

Heer en Vrouw Remi CRAEYE - DEBLANCO en kinderen,

Mejuffer Ivonne CRAEYE,

Heer en Vrouw August DE SLOOVER TIJDGAT,

Heer en Vrouw Julien VERBAUWHEDE-CRAEYE,
kinderen en kleinkind.

Heer en Vrouw Jules CRAEYE-GEVAERT, kinde-
ren en kleinkinderen,

Heer en Vrouw Raphaël SOENENS-CRAEYE en
kind.

Heer Theophiel CRAEYE,

De familiën TIJDGAT, CRAEYE, VAN GHELUWE
en CORNELIS,

BEDANKEN.

Druk, G. De Cuyper, Olsene. — Tel. 56.