

O Kruis van Jezus, in Uw schaduw wil ik rusten en hopen.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Theodoor Prosper TUIPENS

zoon van wijlen Mijnheer en Mevrouw
Alfons en Marie VAN DEN BOSSCHE
geboren te St. Lievens-Esse de 1 november 1884 en er
godvruchtig overleden de 28 september 1957:
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Hij hield van 't werk gelijk een man,
van bidden als een kristen,
waarvan er weinigen wisten,
van "bid en werk" daar wist hij van.

Zijn handen waren dik van eelt,
zijn voorhoofd diep van rimpel,
hij leefde vroom en simpel
en heeft zich nooit, o nooit verveeld!

Groot is de man van trouwe plicht,—
de kleine man? — De grote!
Hij heeft nog nooit genoten
gelijk hij nu geniet van 't Licht.

Dierbare broeders, zusters, familieleden en vrienden,
het scheiden van zijn verwanten valt altijd pijnlijk?
Zoekt troost en sterkte in ons H. Geloof en gedenk mij
in uwe godvruchtige gebeden opdat we elkander eens
wederzien in de eeuwige vreugde van de Heer.
Jezus, Marta, Jozef wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

Alle drukwerken Gez. Vermeulen, St. Lievens-Esse

Mijnheer Cyriel COESENS-CANNIVET, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer René TUIPENS, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Prosper TUIPENS-LAMBRECHT, kinderen en
kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Brixius TUIPENS-VAN KEYMEULEN en kinderen,

Mijnheer Petrus TUIPENS,

Mijnheer en Mevrouw Leon TUIPENS-GHYS, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Alois TUIPENS-VAN DEN NOORTGATE, kin-
deren en kleinkind,

Mijnheer en Mevrouw Adolf GROENINGKX-TUIPENS,

Mejuffer Emilie TUIPENS,

Mijnheer en Mevrouw André VAN KEYMEULEN-TUIPENS,

Mijnheer Jozef TUIPENS-SCHEERLINKX en kinderen,

De familieën TUIPENS, VAN DEN BOSSCHE, COESENS en BEECK-

MAN;

BEDANKEN.