

Dankbaarheid verandert de pijn der herinnering  
in stille vreugde...



In de vrede van Christus ruste

MEVROUW

## STEPHANIE TUIPENS

weduwe van de Heer  
**REMIE VAN GROOTENBRULLE**

geboren te St.-Maria-Lierde op 12 april 1906 en  
godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde op  
4 oktober 1989, gesterkt door de H. Sakramenten  
der zieken.

---

Schrijf na mijn dood "dank u" op het prentje,  
heeft Stephanie vaak gevraagd. Zij bedoelde  
heel precies: "dank-u die mij vaak-bezochten".  
Namen hoeven niet. Die Stephanie bedoelde,  
verstaan het wel. Zij wist ook: als niemand  
meer naar je luistert, heb je geen leven meer.  
Zoals je tevergeefs wacht, als niemand naar je  
toekomt. Niet dat je veel moet praten op bezoek.  
Luisteren is beter. Dan pas ontstaat er vertrouwen.

Zij had ook veel tijd de laatste zestien jaren  
van haar leven. Na een actief en soms moeilijk  
bestaan, met jarenlange zorg voor een zieke  
man, was zij sinds die tijd toch veilig en goed  
op de Haltbaan. Als moeder thuis, die wel-en-  
wee bij haar kinderen in goede en kwade dagen  
deelde. En tijd, altijd tijd voor een bezoek, voor  
een gesprek. Op een gezellige kamer met uit-  
kijk op 'de Halt', waar de trein 'in de goede

tijd' mensen ter plaatse thuisbracht na een  
drukke werkdag. Overdag wuifde zij met de zak-  
doek in de hand naar vriendinnen die passeer-  
den. De laatste jaren keek zij minder door het  
raam, hoorde zij ook minder goed. Drieëntachtig  
geworden.

Stephanie was lief, gemakkelijk, geen zeur-  
piet, content zoals het was. Tot op haar laatste  
dag. Zij heeft de dood niet mooier gemaakt dan  
hij is. Ontroerend eerlijk geleefd, ten einde toe.  
Met een sterk moederhart, dat pijn verdragen  
kan. Veel pijn waarbij je je soms afvraagt: van-  
waar, waarom, waartoe en hoelang nog? Bij  
haar ziekbed in die laatste dagen, groette ze  
je nog vanop een witte heuvel. Stil, heel stil.  
En je keek, keek goed. Zoals een kind uren- en  
nachtenlang kan kijken naar een stervende moe-  
der. Pas dan dring je door tot de kern, het nog  
onaangeraakte. Zoals wij haar nu uit handen  
geven, toevertrouwen in de handen van onze  
levende God.

---

### De families

**TUIPENS, VAN GROOTENBRULLE,  
VOLCAEN en DE VOS,**

danken U voor uw gebed en blijken van  
kristelijke deelneming.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59