

Dankbare herinnering aan

De heer

Robert Tuypens

echtgenoot van mevrouw **Antoinette DE SUTTER**

geboren te Appelterre-Eichem op 7 april 1921  
en godvruchtig overleden in het  
St. Elisabethziekenhuis te Zottegem  
op 25 mei 2005,  
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid van KWB en KBG te Appelterre.

*Voor uw deelname in onze pijn  
en voor uw gebed danken wij u*

de families TUIPENS, DE SUTTER,  
DE VUYST en VAN EESBEEK.

*Liefste echtgenoot,*

*waarom ben jij zo plots heengegaan?  
Jij hebt mij bijgestaan dag en nacht,  
ik zal dat nooit kunnen verstaan.  
Je hield van mij je hele leven.*

*Liefste va,*

*jij bent zo plots heengegaan.  
Al wisten we dat je de ziekte in je had,  
toch hebben we nooit gedacht,  
dat er zo vlug een einde aan zou komen.*

*Een ding weten wij zeker,  
je bent een lieve echtgenoot  
een vader en grootvader geweest.*



Robert Tuypens