

Zalig zijn ze die zich onder Maria's bescherming stellen, want ze zullen niets te vrezen hebben in de uur der dood.
H. Pet. Dam.

ZALIGE † GEDACHTENIS
van Mijnheer
Richard-Ghislenus TUIPENS
echtgenoot van
Mevrouw Alice MONIER

geboren te Zarlardinge, de 25 December 1876 en er godvruchtig overleden de 22 September 1954, voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder, de H. Kerk.

Ik heb ellendige dagen en droevige nachten geteld ; mijne hopeloze kwaal heeft mij geheel ondermijnd. Doch op de Heer heb ik mijn betrouwen gesteld ; en in mijn hart leefde de vaste hoop dat in verwisseling van dit krank en ellendig leven, ik een ander leven zal verkrijgen dat eeuwig en onuitsprekelijk gelukkig zal zijn.

Ik verlaat het slijk der aarde voor de onvergankelijke goederen des hemels ; de ziekte voor de gezondheid ; de dood voor het waarachtig leven ; het tijdelijke voor het eeuwige. H. Cecilia.

Maria, Moeder van Onze Verlosser, en ook onze Moeder, onze medeverlosseres en Middelaressen ; ik offer U mijn al : mijn leven en mijn lijden. Toon nu dat Gij mijne Moeder zijt ; laat uw kind niet verloren gaan dat in U zijn vertrouwen heeft gesteld.

Dierbare echtgenote, geliefde kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, hebt dank voor uwe liefde en zorgen. Gij hebt mijn leven en lijden verzoet ; dank !... Thans koester ik de zoete hoop dat wij eenmaal zullen verenigd zijn in den Hemel.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.
300 dag. afl.

Druk Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.

De familiën TUIPENS, MONIER,
VAN DEN HAUTE en HAEGEMAN.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.