



Dankbare herinnering aan

de heer

JULES TUYPENS

weduwnaar van mevrouw
Juliana Holderbeke

geboren te Godveerdegem op 31 oktober 1920
en godvruchtig overleden in het
AZ Sint-Elisabeth te Zottegem
op 23 augustus 1994, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken.

Oud-Strijder 1940-1945
Vereremerkt met verscheidene eretekens

De families Tuypens, Holderbeke,
De Lange en Bury danken voor de blijken van
deelneming.

Vader, uw handen hebben voor ons gewerkt,
uw hart heeft voor ons geklopt,
uw ogen hebben ons tot het laatste moment
gezocht,
u hield van ons.
U droeg Sven, Steven en Sandra op handen,
zij waren uw trots.
Vader, u hebt uw strijd gestreden,
zacht bent u uit ons midden gegleden,
samen met moeder rust u nu in vrede.

uw kinderen