

Vader, niet mijn wil maar Uw wil geschiede.

Tot vroom aandenken aan de ziel van

**DE HEER**

## **JOSEPH TUYPENS**

echtgenoot van Mevrouw

**YVONNE DE VOS**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, op 14 januari 1910 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Oprakel, op 14 augustus 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken. Lid van het genootschap van de H. Barbara en Oudstrijder van de oorlog 1940-1945.

---



**De families TUYPENS, DE VOS,**

**DE BOEVER en MARÉ,**

danken U voor uw gebeden en blijken van innige deelneming.

---

Druk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Het viel onze duurzame overledene hard stilaan zijn vertrouwd en alomvattend werk te moeten stopzetten — hij was terecht zo fier over de vruchten in zijn tuin — het deed hem zeer de zin voor zijn geliefde duivensport niet meer ten volle te kunnen behartigen... hij voelde zijn krachten verminderen.

Omdat het dan toch moest is hij naar het ziekenhuis gegaan waar hij ook weeral met de beste zorgen werd omringd; maar ook hier kende de wetenschap haar begrensde mogelijkheid, die moest bekennen dat er helemaal geen hulp meer kon baten; telkens een harde slag voor de familie die met woorden van troost en opbeuring de zieke nog wil ter hulp komen. Gelukkig de zieke die tijdig weet op te blikken naar de heilswil van de eeuwige Vader, aan wie ook Christus vroeg die lijdenskelk te laten voorbijgaan maar ook de bijzondere genade kreeg met volle overgave te kunnen bidden: «Vader, niet Mijn wil maar de Uwe geschiede.

Duurbare echtgenote, mijn heengaan is een zware slag voor U. Gij hebt gedaan al wat mogelijk was. Samen zijn wij door het leven gegaan en hebben ons volledig ingezet voor ons gezin. Dank U voor Uw begrip, uw zorg en Uw gebeden.

Kinderen en kleinkinderen, weest in de toekomst nog méér een hulp en een steun voor Uw moeder en grootmoeder. Zij zal er heel gevoelig aan zijn.

Mijn broeder, zusters en familie, dank U voor uw genegenheid die mij zoveel genoegen verschafte. Bidt voor Mij in de Zondagmis en vooral op dit ogenblik van afscheid in onze parochiekerk: «Heer, onze God, wij vertrouwen U deze afgestorvene toe; schenk hem voor eeuwig het geluk en de vreugde waarvan Gij allen de vervulling zijt.»