

Moeder zijn is alles geven,
zorg en lijden, liefde en leven;
Moeder zijn is alles derven,
alles ... en tevreden sterven.



In de Vrede van Christus ruste nu

mevrouw

Jeanne Tuypens

echtgenote van de heer

Gilbert Vincke

geboren te Zarlardinge op 5 september 1902 en er
godvruchtig overleden op 18 juli 1971, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke zegen

Een schoon leven, waarover de strenge en eenvoudige schoonheid ligt van de stipt volbrachte plicht. Wie deze zorgzame moeder kende, waardeerde haar en was haar genegen om haar oprechte vroomheid, haar rechtschapen gemoed, haar onkreukbare eerlijkheid. Met diep christelijk geloof wist zij, uit Gods hand alles te aanvaarden. Kloekmoedig was zij, in het dragen van kommer en jarenlang lijden en nederig genoeg om dit alles gewoon te vinden en niet te weten, dat dit iets weg heeft van heldhaftigheid.

Dierbare echtgenoot, ik dank U van harte voor alles wat gij voor mij gedaan hebt sedert mijn lange ziekte. Wij blijven verenigd in gebed.

Bemide kinderen en kleinkind, moge mijn geest in u voortleven. Bidt voor mij al de dagen van uw leven, zo blijven wij bij mekaar. Ik dank u ook voor uw kinderlijke genegenheid en goede zorgen.

Beste familieleden en vrienden schenk mij ook een vurig gebed.



De families

Tuypens, Vincke,
Monnier, De Vos,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw

Drukk. De Vos, Koster, Overboelare