

Mijn vader, hij was rechtvaardig.
Hij had de zware last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn
in woord en daad.

M. Gysen



LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

DE HEER

Hubert TUIPENS

weduwnaar van mevrouw Madeleine HAESAERT

geboren te Godveerdegem op 31 oktober 1920
en er godvruchtig overleden op 18 juni 1989,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Gewezen gemeenteraadslid van Godveerdegem
Werkweigeraar
Oudstrijder 1940 - 1945
Vereremerkt met verscheidene eretekens.

Johnny en Jeannine DE MEYST-TUIPENS
Peter DE MEYST
Jeannette VAN HUFFEL en kinderen

De families TUIPENS, DE LANGE,
HAESAERT en DE SMET,

danken U voor de blijken van deelneming in
hun rouw.

Na een leven, dat gekenmerkt was door liefde,
kommer en zorg voor de zijnen en door een
voortdurend streven naar rechtvaardigheid voor
eenieder, heeft Hubert zijn eigen laatste strijd
verloren.

Zijn leergierigheid en belangstelling voor alles
en nog wat, zorgden er voor dat hij zeer gekend
was. Nochtans werd hij niet altijd en door
iedereen begrepen...

Hij was onbevreesd, een doorzetter, een harde
werker, en een hardnekkige winnaar. Geen
moeite was hem teveel.

Onze pa was een volksmens, die genoot van de
alledaagse kleine dingen. Hij hield van een ge-
sprek met vrienden en kennissen.

Hij was fier op zijn kinderen en voor zijn
kleinkind, zijn oogappel, had hij alles over.

Lieve pa, nu is er niets dan leegte en gemis,...
wij hielden zoveel van jou en vergeten je nooit.
Pa, in onze naam en in naam van zovelen,
bedankt voor alles.

Beste kinderen, kleinkind en Jeannette, bedankt
voor uw genegenheid, uw medevoelen en de
toewijding, met dewelke U mij hebt bijgestaan,
gedurende mijn laatste levensmaanden. Hierdoor
was het mogelijk in alle rust en vrede, thuis
te sterven tussen familie, vrienden en ken-
nissen.

Dank aan familie en vrienden voor de vele
bezoeken, het heeft mij gelukkig gemaakt.

Namis donderdag 20 juli 1989 te 19 uur.

Druk SCHAUTTEET, Zottegem