

Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat herinnering waard is...



VROOM AANDENKEN AAN

**MEVROUW**

**Germaine TUYPENS**

echtgenote van

**de Heer Fernand MALAISE**

geboren te Deftinge op 2 augustus 1913 en godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen op 28 maart 1989, gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Ogen zijn dichtgegaan om het eeuwig Licht te aanschouwen. Stilte is de toegang geworden tot het mysterie van Gods Vaderlijke genegenheid.

In Uw goedheid Heer, bevelen wij alles wat ons zo innig dierbaar is geweest, als het stille leven van deze mens.

Dierbare echtgenoot „dank U” zeggen aan elkaar, voor alles wat wij aan elkaar mochten schenken, er is geen mooier geschenk.

Mijn kinderen en kleinkinderen, blijft innig met vader en met elkaar verenigd. Draag het beeld van uw moeder en grootmoeder als een heilig pand door uw verder leven. Blijf mij dikwijls gedenken in uw gebed. Gij allen die mij genegen waart, gedenk mij ook in uw gebeden; daarvoor dank ik U oprecht. Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families TUYPENS

MALAISE

WALRAEVENS

VANTRIMPONT

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming en uw gebed.

---

Rouwond. Andries

van de maele