

Ons leven breekt af als een droom in de ochtend kortstondig is het als gras op het veld.



Wij vragen een vroom gebed bij het zalig aandenken aan jongeheer

Daniël Tuypens

zoon van
mevrouw **Julien Tuypens(†)-Van Ongeval**

geboren te Geraardsbergen op 6 mei 1953 en schielijk overleden als slachtoffer van een auto-ongeval te Deftinge op 4 mei 1974, gezalfd in extremis.

Velen treuren om het plots verrassende heengaan van deze jonge man voor wie een beloftevolle toekomst was weggelegd. Na het beëindigen van zijn zware dagtaak wilde Daniël zich nog een ontspanning gunnen. Op de terugweg naar huis echter wachtte de onverbidde genadeloze dood hem op en werd hij op een pijnlijke, harde en bijna onmenselijke manier uit zijn familie en uit ons midden weggerukt, twee dagen voordat hij meerderjarig zou worden.

Hij was hier nog zo nodig. In het bedrijf was hij de rechterhand van zijn beproefde moeder die nu alleen achterblijft. Menselijke woorden kunnen hier geen troost brengen. Alleen een

diep geloof in Kristus, die ons in lijden en dood is voorgegaan en voor ons is verzezen, geeft ons de kracht en opbeuring om Gods Wil te aanvaarden.

We bewonderen in hem zijn tedere minzaamheid, zijn edelmoedig kameraadschap en zijn grote vriendelijkheid jegens allen met wie hij omging. Moge de barmhartige Vader voor hem een milde Rechter wezen en hem opnemen in het eeuwige Vaderhuis.

Mijn goede moeder : mijn onverwacht heengaan is vooral voor u een zeer pijnlijke beproeving. Ik was zo gelukkig bij u. Heb dank voor uw goedheid. Stel uw betrouwen op de Heer want eens zien we elkaar bij Hem terug.

En gij, dierbare grootmoeder, familieleden en vrienden, weest steeds bereid op de komst van de Heer en bidt voor mij.

De families

TUYPENS, VAN ONGEVAL,
WALRAEVENS en VAN DE MAELE
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken u.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge