

Dat zij in vrede ruste.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Marie Zoë TURTELBOOM

Echtgenote van Mijnheer
Achiël VAN DEN NOORTGATE.

Geboren te Sint Lievens Esse op 29 mei 1889
en godvruchtig overleden te Zottegem op 29 augustus 1974, gesterkt door de sacramenten der zieken en de pauselijke zegen.

Afscheid van geliefden doet steeds pijn. Maar toch willen wij de Heer danken om het voorbijgeleven van onze moeder. Hij heeft het best geschikt voor haar. Zij mocht een hoge ouderdom bereiken en heeft niet te veel lichamelijk geleden voordat zij haar geest kon terugschenken aan haar Schepper.

De dierbare overledene was een liefdevolle rusteloos bezorgde echtgenote en moeder die haar levenstaak in de familiekring trouw heeft vervuld en haar dierbaren is voorgegaan in een konsekvent beleven van haar kristen zijn. Het wel en wee van haar ganse leven heeft zij beschouwd in het licht van Gods liefdevolle zorg over de mens.

Dierbare echtgenoot, ik dank u voor uw goedheid en trouwe levenssteun. Wij hebben elkaar zeer goed begrepen en elkaar gesteund in de beproeving. In gebed blijven wij met elkaar verenigd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen dank voor uw liefde en zorgen. Gij waart mijn troost. Voor

u heb ik geleefd en gewerkt. Gij zijt mijn kroon in de eeuwigheid. Vergeet uw moeder niet in uw gebeden.

Beste familieleden en vrienden vaart wel, tot weerzien in de hemel.

Heer Jezus, leid de doden binnen in het licht waarin Gij woont, toon hen voor altijd uw aangezicht.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.



De families TURTELBOOM,
VAN DEN NOORTGATE,
DE PRIL
en
BAEL.

danken U voor uw blijken van deelneming in hun rouw voor uw gebeden.

De Toren, Herzele - Begr. De Cock, Ressegem